



ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΤΕΠΙΑΝ, 41 ΕΤΩΝ

«**Σ**τα τεσσαρακοστά μου γενέθλια έκανα ένα τεράστιο πάρτι, σε έναν εργοστασιακό χώρο που διαμορφώσαμε καταλλήλως. Είχαμε ζωντανή μπάντα και dj. Εγινε χαμός. Αποχαιρετάς μια ηλικιακή ομάδα και εισέρχεσαι σε μια άλλη. Αυτό αφορά μόνον για γιορτή μπορεί να είναι και όχι για μελαγχολικές σκέψεις. Το χειρότερο πράγμα, όταν έχεις καβατζάρει τα 40 και έχεις παιδιά στο σχολείο είναι τα παιδικά πάρτι. Να πρέπει να μιλάς συνέχεια με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχεις συνήθως κανένα κοινό σημείο πέρα από το ότι τα βλαστάρια σας πηγαίνουν στην ίδια τάξη. Στα 40 επαναπροσδιορίζεις όλες σου τις προτεραιότητες. Σε αναγκάζει η ζωή. Οι γονείς σου φτάνουν σε ηλικία που η πιθανότητα να τους χάσεις γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Επίσης, όλο και πιο συχνά άνθρωποι από το κοντινό σου περιβάλλον αρρωσταίνουν ή περνούν κρίσεις. Συνεπώς, εκτιμάς από την αρχή αυτά που έχεις και αισθάνεσαι συχνότερα τυχερός και ευγνώμων.

Η γενιά μου είναι κακομαθημένη αλλά και λίγο συγχυσμένη. Έχει συμπλέγματα της μεταπολίτευσης. Νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες είναι πιο ακομπλεξάριστοι και ξένοιαστοι. Είναι επίσης πιο ψαγμένοι από εμάς και έχουν πρόσβαση από μικροί σε μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών, το Internet. Εργαλείο το οποίο χρησιμοποιώ και εγώ – άλλωστε εργαζομαι σε εταιρεία πληροφορικής. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό και μπορώ να βλέπω "Heroes" και "Prison Break", διότι στην ελληνική τηλεόραση λίγα προγράμματα με αφορούν.

Εννοείται ότι από κάποια ηλικία και ύστερα με ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότητα στην καθημερινότητά μου. Μια έξοδος σε εστιατόριο με καλό φαγητό, ποτό σε μπαρ με φίλους, ουσιαστικές κουβέντες, σινεμά με τα κορίτσια μου, τη Μαριλένα που είναι 10 ετών και την Αλεξία 8. Τώρα πια που θέλω να πιστεύω πως γνωρίζω τον εαυτό μου καλύτερα, αν κάτι δεν με ευχαριστεί το λέω. Δεν θέλω να χάνω χρόνο, αισθάνομαι σαν να έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Έχω αρχίσει να παίζω πάλι μπάσκετ και μου φαίνεται πως έχω πολλές ευκαιρίες να νιώσω και εγώ παιδί. Σαφώς και με ενοχλεί η φυσική φθορά. Οι ρυτίδες, το ότι παίρνω τόσο εύκολα κιλά. Τα σημάδια του χρόνου είναι ενοχλητικά αλλά εκτός από το να προσέχεις περισσότερο πρέπει και να το αποδεχτείς, τι να κάνουμε. Μεγαλώνεις».

«Το χειρότερο πράγμα όταν έχεις καβατζάρει τα 40 και έχεις παιδιά στο σχολείο είναι τα παιδικά πάρτι. Να πρέπει να μιλάς συνέχεια με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχεις συνήθως κοινά σημεία»